

Åsbo Släktblad

Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare

årg. 16

juni 2003

nr. 1



Åsbo Släktblad

Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare

Årg. 16, juni 2003, nr. 1

Innehåll	sid.
Ordförandebrev	3
Örkelljunga kommunvapen- S Svensson	4
Godda – Goddick- Inger Glans	5
En intressant släkt del 2- Annica Johnsson	6
Sju riksdagsmän- Elna Persson	8
Vårens avverkade program	11
Information	14
Frågelådan	15
Höstens program	16

Nästa nummer av vår tidning kommer ut i december 2003.

Vi tar tacksamt emot artiklar, tips och idéer som kan belysa och berika forskningen inom Norra och Södra Åsbo hänader.

Nästa nummer kommer att handla om **Åstorp med omnejd**.

För insänt material svarar respektive författare. Manusstopp 15 okt.

Redaktionen

© Åsbo Släkt- och Folklivsforskare och författarna.

Medlemsavgifter 2003

Helår	100 kr
Familjemedlem	40 kr
Juniormedlem	40 kr

Vår förening är medlemsförening i
**Sveriges
Släktforskar-
förbund**

Box 30222, 104 25 Stockholm.

Tel: 08-695 08 90.

E-post: genealog@genealogi.se

Åsbo Släkt- och Folklivsforskare

Postadress: Box 191, 264 22 Klippan

Besöksadress: Studiegården 47:an, 2:a våningen,

Storgatan 47, Klippan

Postgiro: 43 57 62 – 0

Hemsida: www.aasbo-gen.com

I lokalen förvaras föreningens **ARKIV**

bestående av:

- Kopior av antavlor, bouppteckningar, släktutredningar m.m.
- Medlemstidningar från föreningar i Sverige.
- Böcker av intresse för släkt- och folklivsforskare.
- Register över bouppteckningar, som tillhör Klippans Tingsrätt.
- Material till försäljning, som t.ex. antavlor, ansedlar, böcker och kompendier.

ÖPPET HUS i föreningslokalen se programsidan.

Kontaktperson: Lars-Eric Jönsson

I lokalen finns tillgång till mikrokort, kort- och rullfilmsläsare. Föreningen hyr ut mikrokortläsare i perioder om två veckor. **Boka** i förväg. Kostnad 40 kr per period. (Dessa pengar går oavkortat till inköp av mikrokort)

Kontaktperson: Barbro Andréll

I lokalen hålls kurser i släkt- och lokalhistorisk forskning.

Kontaktperson: Barbro Andréll

Styrelsen 2003

Ordförande Barbro Andréll
Fredsgatan 8, 264 32 Klippan
tel. 0435-147 34

V. ordförande Birgit Nilsson
Snapphanevägen 1, 284 92 Perstorp
tel. 0435-320 79

Sekreterare Bodil Svensson
Granstigen 6, 264 35 Klippan
tel. 0435-157 77

Kassör Hjördis Nilsson
Ankarlöv 6812, 264 93 Klippan
tel. 0435-230 46

Arkiv Stina Nilsson
Ö Solgatan 4c, 264 34 Klippan
tel. 0435-71 11 14

Lars-Eric Jönsson
Ringgatan 13, 264 32 Klippan
tel. 0435-103 81

Dataansvarig Alan Sejrbo-Petersen
Knutstorp 3444, 260 60 Kvidinge
tel. 0435-12615

Åsbo Släktblad

Redaktion Sten Svensson, Bjersgårdsvägen 3,
264 32 Klippan tel. 0435-13091

Lena Ringbrant Ekelund

Kamrersgatan 17, 264 31 Klippan

tel. 0435-711060

Maj-Britt Martinsson

Rundelsgatan 39, 260 70 Ljungbyhed

tel. 0435-440993

Släktforskarvänner!

I skrivande stund har våren tagit en paus, vinden viner och regnet, det av många så efterlängtade, piskar på fönstret till min skrivarlya. Påskliljorna och de första tulpanerna ser en aning förvånade ut, det var ju försommar nyss, 20 grader varmt och ett solsken som agerade väckarklocka. Men både växter, djur och människor lär även i år få ta del av det fantastiska skådespelet vi har begåvats med här uppe i norden, upplevelsen att se allt fruset åter få liv, glädjen att känna värmen efter en lång kall vinter.

Pausen i våren gav dock anledning till en återblick på det gångna arbetsåret, men också tillfälle till planering för kommande verksamhet.

Arbetet med namn- och gårdsregistret till Åsbo härads första dombok är nu avslutat och inlämnat till Landsarkivet. Gruppen som bestått av Stina Nilsson, Birgit Nilsson, Rose-Marie Ekberg och Alan Sejrbo-Petersen har med sina stora kunskaper om den gamla befolkningen, byarna och också det gamla språket, utfört ett fantastiskt arbete. Jan Dahlin, chef för LLA, har i ett brev till gruppen uttryckt sitt varma tack. Registret kommer att ingå i den bokutgåva av den gamla domboken som LLA planerar att ge ut.

För en del år sedan påbörjades ett försök med att rekonstruera de ”försvunna” kyrkböckerna i Gråmanstorp/Vedby före 1781, då dessa förstördes vid en brand.

En del uppgifter om personer födda före 1781, upphittade i olika källor i andra socknar, har inkommit, men många, många fler finns säkert kvar i alla våra släktforskningar.

En stor hjälp, när vi nu åter gör detta viktiga projekt aktuellt, är att var och en kan mata in uppgifterna direkt på vår hemsida. Våra dataspecialister, Alan Sejrbo-Petersen och Fredrik Nilsson, har konstruerat en databas som gör det möjligt att både mata in uppgifterna i, men också att söka i. Resultatet kommer att bli en form av födelsebok, vigselbok och husförhörslängd beroende på vilka uppgifter som matats in för personerna.

Naturligtvis kommer vi att ta emot uppgifter ”manuellt” som tidigare från Er som inte har tillgång till Internet. *Låt oss alla hjälpas åt med detta för vårt område så viktiga projekt!*

Projektet ”Ge namn åt de döda” har fortsatt under hela våren och alla församlingarna i Klippans kommun är nu registrerade, men ännu återstår flera socknar att adoptera, bland annat i Örkeljunga kommun.

Hjälp med detta mottages tacksamt!

Trångboddheten i vår föreningslokal är ett problem på gott och ont. Glädjande naturligtvis, för det är ju ett bevis för att Ni alla trivs och gärna besöker lokalen för att ta del av det allt större materialbeståndet, men också ett bekymmer när många kommer samtidigt. Vi har ju på senare år fått mottaga flera stora donationer av material, vi har också kunnat köpa in fler läsapparater och mikrokort från våra härader och hyllorna och borden har efter hand blivit nästan fulla. Fler och fler släktforskare hittar också vägen till vår förening, kursverksamheten visar en fortsatt uppåtgående trend, vem hade kunnat ana denna fantastiska utveckling när vi flyttade in i lokalen på andra våningen på studiegården 47:an?

Nu har vi emellertid fått en möjlighet att ”växa”.

Vuxenskolan släpper till ytterligare golvyta från sina lokaler ”vägg i vägg” med oss, och med hjälp av duktiga medlemmar kommer vi under sommaren att riva och bygga nytt. Cirka 15 kvm. kommer vi att kunna foga till vår befintliga lokal, ett tillskott som vi hoppas skall underlätta för oss alla.

Till sist önskar jag Er alla en trevlig sommar och hälsar välkommen, i nyrenoverad lokal, till höstens föreningsarbete.

Barbro Andréll

Vän av ordning påminner sig att förra nr. av Åsbo Släktblad handlade om Örkelljunga med omnejd. Vi i redaktionen har fått in en hel del material om denna vittbesjunga trakt, varför vi även i detta nummer kommer att redovisa detta. Redaktionen tackar.... Tänk att få in så mycket material.

Redaktionen

Örkelljunga Kommunvapen och Fantehåla



Örkelljunga kommunvapen
Sambandet är inte långsökt.

Professor Nils-Arvid Bringéus skrev i en tidsningsartikel 1968 om ett antal kända resedagböcker, där Örkelljunga med omnejd är nämnt.

En av de nämnda dagboksanteckningarna är skriven av Herman Chytraeus (född i Vä). Denna man gjorde en fotvandring 1598 genom Blekinge – Skåne och Halland. När han kom till Örkelljunga besökte han så klart kyrkan och fick där beskåda den kalk som bär Torkel Brahes och hans hustrus namn.

Men väl så intressanta är de anteckningar som finns av den misslyckade klockgjutningen, skriver Bringéus.

Professor Bringéus skriver om klockgjutningen såhär: ”I själva verket möter oss här den äldsta nordiska uppteckningen av den s.k. Klockgjutarsägen. En sägen som har flera paralleller i södra Sverige och som även är vida spridd på Kontinenten. Den intresserade hänvisas till min undersökning härom i Skånes hembygdsförbunds årsbok 1949.”

Nu till Klockgjutarsägen: Jo.... Klockan hade gjutits av en klockgjutargesäll från Köpenhamn. Klockgjutarmästaren hade inte tid att vara kvar i Örkelljunga under hela arbetet, utan reste hem till Köpenhamn efter att noggrant ha instruerat sin gesäll om hur han skulle förfara vid gjutningen. Särskilt viktigt var mängden silver i ”gjötet” för att få den rätta klangen.

När klockan var färdig hängdes den upp på sin plats i kyrkan. Vid provringningen var klangen så stark att den hördes ända till Köpenhamn. Klockgjutarmäster, som naturligtvis hörde den fantastiska klangen förstod genast att hans gesäll hade lagt för mycket silver i ”gjötet”. Mäster åkte genast tillbaks mot Örkelljunga och mötte sin gesäll en bit utanför byn. Mäster var så arg på sin gesäll, att han slog ihjäl honom på stället. Platsen döptes till Fantehåla efter gesällens namn Fante. Men historien är inte slut med detta.

När Fante blev ihjälslagen lyfte klockan från stockverket, flög upp i luften och ner i Prästsjön.



Örkelljunga kyrka med Prästsjön i förgrunden
Foto: Vykort från Johan Larsson

Sockenmännen lyckades lokalisera klockan, fick en tross igenom öglan, men hur de drog och slet fick de inte upp klockan. En klok gumma visste på råd. Man skulle spänna för två helvita oxar, och man skulle vara helt tysta under arbetet med att bärga klockan. Det gick bra ända tills att klockan var i strandkanten, då var det en man som inte kunde behärska sig, han ropade, ” Nu kommer den!”.

I samma ögonblick rullade klockan tillbaka till sjöbottnen och drog oxar och tross med sig i djupet. Så var det med den historien.

Undertecknad kan naturligtvis inte garantera att de i Örkelljunga Kommun, som bestämde att Kommunvapnet skulle se ut som det gör, hade denna historia i färskt minne..... Men det är inte långsökt.

Lite mer fakta om Fantehåla.

Tidigare fanns det ett kors som utmärkte platsen för Fantehåla, men 1923 restes det en minnessten på denna plats. Det var inte till minne av Fante, utan till minne av det slag som stod här 1510, mellan den Danske befälhavaren Tyge Krabbe och den Svenske befälhavaren f.d. riksrådet Aage Hanssen Thott.

Tyge Krabbe var styresman på Helsingborgs slott och grundlade Vegeholms slott. Aage Hanssen benämndes av sina danska motståndare som ”Danmarks gissel”. Trots att den svenska hären nästan var dubbelt så stor (c:a 700 man) led den ett kraftigt nederlag, och Aage Hanssen fick en ståtlig begravning på Helsingborgs slott av Krabbes hustru Anne Rosenkrantz.



Minnesstenen
Foto: Sten Svensson

Ett citat av den danske segraren Tyge Krabbe står som text på minnesstenen:

”1510 TISDAG EFTER BARTOLOMEI DA
STOG DET SLAG VED FANTEHOLE
MELLEM MIG OG HER AAGE HANSSEN OG
JAG FICK DOD PAA HANNEM.”
TYGE KRABBES OPSKRIFT.

Detta om slaget mellan de danska och svenska soldaterna år 1510 är i varje fall sant.

Sten Svensson

Källa: NST-artiklar 4 dec. 1959 och 17 dec. 1960
lånade av Johan Larsson.

”Godda – Goddick”

Artikeln i föregående nr. av Åsbo Släktblad fick vår medlem Inger Glans att skicka oss ett brev med följande tillägg:

Jag har inte funnit några fakta om Godda-Goddicks bakgrund, vilket väl hade varit mest intressant att ta upp i en notis i vår tidning. Han härstammar troligen inte från Örkelljunga.

Kanske kan man helt enkelt återge, vad Elis Pålsson berättar i sin bok ”Utan krusiduller”.

Det handlar om Godda-Goddicks besök i skolan hos den snälla småskolelärarinnan ”Fröken Klara” (Johansson).

”Fröken Klara lät åren igenom den barnkäre och godmodige luffaren ”Godda-Goddick” (lär ha hetat Schultz) regelbundet komma och inspektera undervisningen. Sitt namn hade han fått därför

att han som regel hälsade med orden "godda-goddick". Hans besök var mycket uppskattade av eleverna. Småleende satt han på en stol och hörde på, eller gick runt och berömde vad han såg i våra skriv- och ritböcker. Sen bjöds "inspektören" till Frökens bostad på kaffe och smörgåsar eller middag. När han gick fick han en krona i kontant arvode."

Det jag själv minns om honom är, att han var stor och kraftig. Han kom långsamt gående, rak i ryggen och gav intryck av en viss pondus. Hem till oss kom han ofta tidigt på eftermiddagen, och ibland frågade mamma honom då om han ville ha middagsmat.

Men han tyckte bäst om kaffe och smörgåsar. Han var alltid vänlig, ganska tystlåten.

En annan luffare, som kom hem till oss, var inte så försynt som Godda-Goddick, och vid ett tillfälle frågade han, ganska bestämt, om han kunde få ett par handskar. Mamma svarade, att det inte fanns några lämpliga och tillade: "Min man använder inte så mycke' handskar." Hon kunde knappt hålla sej allvarlig, när svaret blev: "Men kanske frun själv har nära, som passar mej, ja tycker hon har stora nävar!"

Inger Glans

En intressant släkt från Örkelljunga

del 2

Här följer fortsättningen på Annicas spännande berättelse om släkten Horney:

Fredrik Adam Hornain

Fredrik Adam Hornain och hans *Bengta* får 7 barn. Förutom *Maria Elisabeth* som jag inte hittat födelsen på, föds *Jeremias* 1752 i Östra Spång, död samma år. *Botwed* föds 1753, död 1754, *Botilla* 1755 *Johannes Jacob* 1758, *Christopher* 1760 och *Elsa Britta* 1764. De är alla födda på Åsljungabygge. När de första tre barnen föds benämns *Fredrik Hornain* som soldat. I mantalslängden 1778 och 1779 har han titeln afskedad soldat. Enl. Norra Åsbo dombok 1759 kan man läsa att *Fredrik Horney* gjorde kontrakt med åboarna i Åsljunga angående gamla husplatsen Wanåhs kallad som hans fader tillförne bebott och uppsatt hus därstädes men nu ej längre detsamma åstunden äga etc.

Fredrik Hornain dör på vägen till Hultet i dec. 1791.

Christopher, Botilla och Maria Elisabeth Hornain

Christopher gifter sig 1782 med *Elna Eliasdotter* från Järnblåst och de bosätter sig i Wanås men hustrun avlider redan året därpå i en rödsotsepide-mi som härjade i trakten. Han gifter om sig med *Hedwig von Wovern* från Skånes Fagerhult och flyttar sedan till Markaryd där han blev gästgivare och dör 1814. Han blir stamfar till en stor gren *Horney*. *Botilla* gifter sig 1782 med *Johannes Eliasdotter*, broder till ovanstående *Elna*. De bosätter sig i Bosjöholm, Örkelljunga. Mannen dör 1810 och hon själv 1812. Hon efterlämnar 4 döttrar varav två var omyndiga. Förmyndare blir *Christopher* i Markaryd.

Maria Elisabeth bosatte sig efter vigseln med gördelmakare *Sven Hielm*, i Ljunghuset vid Lärkesholm. Mannen var född 1748 i Ängelholm, son till handlaren *Gustaf Hjelm*. I arv efter sin moder får *Maria Elisabeth* en vit ko.

Två söner föds som bägge dör som barn. Sedan flyttar familjen till Laholm och får tre döttrar och en son *Johannes* som även han blir gördelmakare. *Maria Elisabeth* dör 1827 i Laholm.

Handskmakare Horney

Johan Jacob var vid moderns död utrikes som handskmakargesäll och får år 1790 burskap som handskmakare i Helsingborg. *Johannes Horney* som han nu kallar sig har gått i lära hos handskmakare *Hallin* och efter dennes död gifte han sig med änkan *Ingeborg Berg* och övertog därmed Hallins rörelse. Han hade tidvis fyra anställda i verkstaden som låg vid Norra Kyrkogatan i Helsingborg. Med sin andra hustru *Brita Bergström* får han sonen *Fredrik* född 1800 i Helsingborg. *Johannes* dör 1805 i Helsingborg.

Häradshövding Johan Samuel Horney



Fredrik Horney prästvigdes 1823 och gifter sig med *Hedvig Charlotta Kjöchemeister*, dotter till kyrkoherden i Björnekulla. De får fyra barn varav *Johan Gustav Samuel* född 1841 i Björnekulla är äldst. 1863 avlade han sin hovrättsexamen och blir 1879 häradshövding i Norra Åsbo härads domsaga och bosätter sig i Åby-Klippan i västra delen av det s.k. "Aska-huset" vid Storgatan-Trädgårdsgatan.

Han gifter sig med *Ebba Eva Charlotta Ehrenborg*, dotter till major *Ehrenborg* på Villa Fridhem i Klippan och får med henne en son *Fredrik*, född 1882 i Gråmanstorp.

Familjen flyttar 1892 till Helsingborg där *Johan Gustaf Horney* först arbetar som revisionssekreterare och sedan som häradshövding i Luggude härads domsaga.

1896 flyttades tingsplatsen från Mörarp till det nyuppförda tingshuset på Californiagatan i Helsingborg, men *Johan Gustaf* fick inte hålla ting där så länge. Han dog utan att ha uppnått pensionsålder den 31 mars år 1900 drabbad av hjärtslag vid aftonteen. Året innan hade han vid sundets strand ute vid Pålsjö, låtit uppföra den vackra Villa Strandvik som idag är riven. Jordfästningen för rättades i Mariakyrkan varefter gravsättning skedde på nya kyrkogården och tal hölls av brodern, överstelöjtnant *Axel Fredrik Horney*.

I graven vilar nu även hustrun *Ebba*, sonen *Fredrik* och dennes hustru *Nina Schröder*, född 1889 i Köpenhamn. De sistnämnda var föräldrar till *Jane*, (döpt till *Ebba Charlotta*) Horney född 1918 i Gustaf Vasa församling i Stockholm. Den 18 januari 1945 försvann hon i Malmö och har sedan dess inte hörts av. Spekulationerna kring hennes öde har pågått i många år och kommer säkert att pågå lång tid ännu.

Annica Johnsson

Källor. Kyrkböcker från Örkelljunga, Gråmanstorp, Helsingborg, Malmö, Ängelholm, Laholm, Björnekulla
Norra Åsbo Häradsrätt domböcker.
Luggude häradsrätt av Karl Samuelsson. Helsingborgs dagblad år 1900.
Fallet Horney av Ulf Peyron.
Torpen på Lärkesholm av Lars Buhgard.
Carl Linneus skånska resa år 1749.
Karl XII:s officerare av Levenhaupt.
Sv. Biogra. Lexikon XIX.
Lunds stifts herdaminnen.
Lundbergs saml. LUB
Örnberg 2.

Berättelsen om sju riksdagsmän av Elna Persson

Detta är berättelsen om sju riksdagsmän, som alla hade sina rötter i Örkelljunga. Ursprunget var gården Ekholm, som innehades av **Jöns Kjellsson** född 1682 på Ekholm och död där 1747 och hans hustru **Sissa Tufvasdotter** född 1685 i Grytåsa och död på Ekholm 94 år gammal 1779.



Gården Ekholm

De hade fem barn **Johanna** född 1708, **Tufve** född 1710, **Johan** född 1717, **Pål** född 1720 och **Bengta** född 1726. Det är bland de tre sönernas efterkommande, som vi nu ska hitta riksdagsmännen.

Pål Jönsson född 1720 gifte sig med **Annika Månsdotter** född 1719 i Truedstorp, Rya socken. De övertog hennes föräldragård. **Pål Jönsson** var nämndeman i Norra Åsbo häradsrätt och senare häradsdomare där. Till Rikens ständer kom han som representant för bondeståndet i Norra Åsbo, Södra Åsbo och Bjäre härader vid icke mindre än fyra riksdagar nämligen 1760 - 62, 1765 - 66, 1769 - 70 och 1771 - 72.

Under hela denna tid växlade makten mellan partierna hattar och mössor, den sista perioden måste ha varit stormig, den ändade med Gustav den tredjes statskupp. Enligt protokollet den 4 september 1769 förklarades han säte och stämma förlustig. Vad han än kan ha gjort var det inte värre än han blev återvald 1771 - 72.

Annika Månsdotter dog 1778 och **Pål Jönsson** 1784. I början på 1700 - talet delades gården Ekholm i tre gårdar varav två stannade i släkten och en blev ett militärboställe. En gick till sonen

Tufve och den andra till sonen **Johan**.

Tufves ättling **August** sålde den ena år 1884. Johans del gick ur släkten cirka 1850 med Johans sonson, som hette **Johan Persson**.

Idag ägs denna av **Bengt Johansson** och **Eva Karin Johansson** (ej släkt). Dom har byggt ett nytt boningshus, men har från det gamla kvar en del av en vägg av breda plankor ca 2 x 1.20 vackert målade med blå botten och en äreport omgiven av blommor i gult och rött.



Till vänster IPS i mitten året 1814 och till höger EOD

Detta är **Johan Persson** och **Elna Olasdotter**, vilka gifte sig 30 november 1814.

Denne Johan Persson för oss fram till Jöns Kjellssons andre son **Johan Jönsson** född 1717. Hans son **Per Johansson** föddes på Ekholm 1739. Han gifte sig med **Boel Bengtsdotter** född i Jälla 1744. Han kom som rusthållsbo till riksdagen 1792 och representerade bondeståndet för Norra Åsbo, Södra Åsbo och Bjäre härader.

Denna riksdag ägde rum i Gävle. Riksdagen hölls tidigt på året 1792, samma år som Gustav den tredje något senare på året sköts på Operan. **Per Johansson** dog på Ekholm 1826.

Jöns Kjellssons äldste son **Tufve** född 1710 hade en sonson som blev riksdagsman. **Pål Jönsson** föddes på Ekholm 1777. Gifte sig med **Sissela Andersdotter** född på Västrarp i Rya socken 1785. Pål blev rusthållare i Mattarp 1805 och på Ekholm 1808.

Han var nämndeman för Norra Åsbo härad och representerade bondeståndet vid riksdagen 1828 - 1830 för Norra och Södra Åsbo samt Bjäre härader. Det var under denna tid som det vackra boningshuset uppfördes. **Pål Jönsson** dog 1841 och hans hustru **Sissela Andersdotter** 1858 båda på Ekholm.



Per Pålsson 1805-1859

Äldste sonen till Pål Jönsson var **Per Pålsson** född på Ekholm 1805. Han blev rusthållare i Sonestorp, Rya socken 1828. Han gifte sig med **Gunhild Olsdotter** född 1808 i Ljungaskog. Han blev kyrkovärd i Rya och nämndeman i Norra Åsbo härad och ledamot av bondeståndet vid fyra riksdagar, nämligen 1840 - 41, 1844 - 45 (urtima riksdag) 1847 - 48 och 1850 - 51 som representant för Norra och Södra Åsbo och Bjäre härader. Han fungerade även som revisor vid Rikens ständers lånekontor i Kristianstad. Per Pålsson dog 1859 några dagar efter ett olycksfall. Hans gravkors finns på kyrkogården vid Rya kyrkoruin. Hans hustru **Gunhild Olsdotter** dog 1879.



Per Pålssons grav i Rya

Enligt Ljungfors dog **Per Pålsson** den 22 oktober men enligt dödsannonsen den 27 oktober, inte heller hur han dog stämmer överens. Vilket som är riktigt lär vi knappast få veta.



Olof Persson 1839-1914

Olof Persson är det mellersta barnet i Per Pålssons stora barnskara och föddes 1839 i Sonestorp, Rya. Han gifte sig 1863 med **Johanna Andersdotter** född 1844 i Hedsåkra, Starby socken. Han var arrendator av Ugglarpsgården i Starby 1867 - 82 och därefter arrendator av Killebäckstorp under Krapperup, Grevie socken till 1908. Då flyttade makarna till Engelholm, där **Olof** dog 1914 och **Johanna** 1915.

Olof Persson var nämndeman först i Norra Åsbo häradsrätt och senare i Södra Åsbo och Bjäre häradsrätt, vice ordförande i kommunalnämnden i Grevie samt ordförande i styrelsen för Grevie sparbank. Han var landstingsman i Kristianstads län och deltog i 27 landsting till och med år 1900.

1866 tog ståndsriksdagen slut och ersattes av tvåkammariksdagen. **Olof Persson** var ledamot av riksdagens andra kammare 1885 -87 för Norra Åsbo domsaga och 1894 -1908 för Södra Åsbo och Bjäre domsaga. Han var ledamot av statsutskottet, bancoutskottet med flera utskott. Han lämnade in 19 egna motioner bl.a. om bankfrågor, om skatter och besvär samt om åtgärder för stävjande av förgelseväckande beteende och fylleri. Han representerade lantmannapartiet.

I hans dotters **Olga Persson** klippbok har jag hittat följande urklipp: -På utkiken: Om den

nyss bortgångne riksdagsmannen O. Persson i Killebäckstorp gick i riksdagskretsar en liten rolig historia. P. hade sin plats bredvid en ytterst livlig statsrepresentant som på den tiden räknades till det liberala partiet, vi kunna ju kalla honom X. Någon frågade P.:

- Du och X rösta väl ej ofta lika? - Jo, svarade P. det är allt oftare än X tror det.

- Hur så? Jo, han är så mycket ute och springer i korridorerna, så när voteringsklockan ljuder, vet han ej, vad det är fråga om utan ber att få se min sedel, avseende, att han bör rösta tvärtemot. Men sedan jag visat honom sedeln - tillade P. med ett knipslugt leende - är det allt jag som byter om sedel.

Denne riksdagsman **Anders Månsson** skulle om man följt tidsordning kommit allra först, men då han har en indirekt anknytning till Ekholm får han denna plats.

Anders Månsson föddes ca. 1680 i Nackarp i Röstånga socken. Hustrun i hans 2:a äktenskap hette **Lone** (efternamn saknas) och de bodde i Åby i Gråmanstorps socken. Hans sondotterdotter var den **Sissela Andersdotter** i Västrarp, Rya socken som gifte sig 1805 med ovannämnde **Pål Jönsson** i Ekholm, Örkelljunga.

Anders Månsson blev nämndeman i Gråmanstorp och företrädde bondeståndet för Norra Åsbo, Södra Åsbo och Bjäre härader i flera riksdagar, nämligen 1731, 1734 och 1738 - 39. Han dog 1738. Avled under riksdagen enligt protokollet den 18 september 1738. Efterträddes av **Pål Olsson**, Malmöhus län.



C.H. Wittsell

Carl Hjalmar Wittsell har en ännu mer indirekt anknytning till Ekholm, vad man kallar släkt i släkten. Hans fars syster **Charlotta Benedikta Wittsell** var gift med **Jöns Pålsson** i Ekholm.

Han var kyrkovärd i Örkelljunga och landstingsman i det då nyinförda Kristianstads läns landsting. Han fick Ekholm då hans äldre bror riksdagsmannen **Per Pålsson** flyttade till Sonestorp i Rya. **Carl Hjalmar Wittsell** föddes 1854 i Örkelljunga. Han var elev vid Lunds högre elem. läroverk 1875 - 80.

Han var Gästgivare och lantbrukare i Örkelljunga. Han var kyrkvärd, nämndeman, ordförande i styrelsen i Sparbanken Örkelljunga, kommunalordförande samt landstingsman i Kristianstads län. Han valdes till ledamot av riksdagens andra kammare 1891 - 96 och 1900 - 1902 för Norra Åsbo domsaga. Han var ledamot i olika utskott.

Olof Persson och **Carl Hjalmar Wittsell** måste ju ha träffats åtskilliga gånger vid riksdagar i Stockholm och landsting i Kristianstad. Om dom visste om, att de var släkt eller om dom var goda vänner eller kände sig som konkurrenter, det kan vi idag bara spekulera om.

Detta är en del av resultatet av släktforskning i min mans **Sigge Perssons** släkt. **Olof Persson** var hans morfar. Vi började forskningen tillsammans, och jag har nu ensam fortsatt den. **Jöns Kjellsson** var hans mf ff ff f och **Anders Månsson** var hans mf fm mf f.

Lund den 13 november 2002, **Elna Persson**

Källor: adjunkt Vilhelm Ljungfors släktutredning 1917.

Förteckning över Bondeståndets ledamöter vid riksdagarna 1600 - 1800 av Ludvig Mårtensson.

Svenskt Porträttgalleri XXV, 2.

Muntligt berättat av bröderna Erik och Nils Nilsson, V.Flinka (1993).

Vårens avverkade program

Årsmötet

Åsbo Släktforskarens årsmöte avverkades lördagen den 15 februari på 47:an. Som vanligt var vi c:a 50-60 medlemmar närvarande. Att leda årsmötesförhandlingarna valdes Sten Svensson och som sekreterare Bodil Svensson.

Förutom de sedvanliga årsmötespunkterna blev vi också trakterade av Åstorps Spelemän, bestående av Stig Helgesson piano, Torsten Henriksson fiol och Erik Andersson gitarr.



"Spelemännen"
Foto: Sten Svensson

Med tanke på den nyligen nerbrända järnvägsstationen i Åstorp, var Erik Anderssons berättelse om Helsingborg – Hässleholmjärnvägens tillkomst (invigning 1875) mycket intressant och underhållande. Att den dessutom beledsagades av egen komponerad text och musik gjorde inte historien sämre.

Under årsmötet fick vi bl. annat reda på att vi var 271 medlemmar och att medlemsavgiften för 2004 förblir oförändrad, d.v.s. årsavgiften är 100:- och familjemedlem 40:-.

Av den ekonomiska rapporten kan återigen konstateras att vi har en positiv utveckling.

Ingående balans	per 02.01.01,	98 132,98
Årets resultat	(2002)	8 173,71
Utgående balans	per 02.12.31	106 306,69

Agneta Rosengren avtackades för sitt engagerade arbete i Redaktionen för vår tidning Åsbo Släktblad. Ersättare för Agneta valdes Lena Ringbrant Ekelund och Maj-Britt Martinsson.

För den kulinariska delen av föregående års sammankomster tackades våra Husmödrar Inger och Lena Nilsson.



Våra husmödrar Inger och Lena Nilsson
tackas av Barbro Andrell
Foto: Sten Svensson

Vi i Redaktionen tackar Styrelsen och övriga engagerade i vår förening för ett väl genomfört 2002.

Redaktionen g.m. Sten Svensson

SLÄKTFORSKARDAGAR I RONNEBY
22-24 augusti 2003 vid Ronneby Brunn
Årets tema: Land & Hav



Föreningsmöte om hemsidan

Onsdagen den 12 mars var vi ett tjugotal som fick lära oss mer om hur föreningens hemsida fungerar. Det var Alan Sejrbo-Petersen och Fredric Nilsson som gör vår hemsida, som informerade och svarade på frågor.

Till en början var publiken ganska kritisk. Många tyckte att hemsidan var krånglig. Man sa att man inte klarade av att använda sidan. Varför måste man vara medlem på sidan? Det borde stå tydligare att det inte kostade något. Hemsidan är för ambitiös.



Alan Sejrbo-Petersen och Fredric Nilsson
Foto: Lena Ringbrant Ekelund

Alan och Fredric kämpade tappert på att försöka förklara och så småningom vände de närvarandes inställning.

Vi fick reda på att vi kan ändra hemsidans utseende. Om man klickar på **Välj tema** och sen klickar på t.ex. **Autothem5**, så får man en mycket ljus och lättläst sida.

Tillträdet till hemsidan har tre steg. Du kan bara titta på vissa saker om du inte är medlem på sidan. (förresten "Medlem på sidan" tyckte några vara en tveksamt ordval). Som medlem på sidan får du tillgång till mer och för att kunna se allt, måste man vara medlem i föreningen. Då kan man bl.a. läsa våra släktblad och se bilderna i färg!

Forum är en plats där man kan skriva ner sina funderingar och efterlysningar och förhoppningsvis få svar av andra. Använd det gärna!

Du kan även skriva kortare meddelande i **Gästboken**.

Filarkivet är en plats där man kan lägga in sina Gedcom-filer med sin släktforskning och

låta andra få ta del av dem. Man måste vara medlem för att få se dem.

Vårt arkiv är allt vi har i föreningslokalen. Det är uppdelat i tre kategorier:

- Böcker
- Dokument
- CD-rom och mikrofilmer.

Allt är inte med i detalj, men det finns mycket.

Länkar innehåller flera bra tips på andra hemsidor. Bidrag gärna med fler!

I **kalendern** kan man se vad som sker i föreningen. Grönt innebär att det är för alla. Rött är bara för medlemmar och gult för styrelsen.

Förslag kom upp att Alan och Fredric ska närvara i föreningslokalen under något eller några öppet hus till hösten och då hjälpa osäkra på vår dator, som kommer att bli uppkopplad på nätet. De var positiva till det.

Slutligen upprepade Fredric igen att använd **Hur gör jag?** på hemsidan. Där finns detta och mycket mer förklarat. Du kan ställa frågor och få ett snabbt svar.



Barbro Andréll tackar Alan och Fredric
Foto: Lena Ringbrant Ekelund

Barbro tackade Alan och Fredric med blommor och var sin mugg med @-tecken på. Hon tackade för alla synpunkter och hade antecknat dem. Många som hade lyssnat kände sig lugnare och mer positiva till hemsidan eftersom många frågetecken hade rätats ut.

Lena Ringbrant Ekelund

FÖRBUNDSSTÄMMAN

Skånes Genealogiska Förbund hade sin Förbundsstämma i Helsingborg den 29 mars 2003 på Dunkers Kulturhus. Förbundsstämman avlöpte programmenligt, och valberedningens förslag godtogs.



Vår monter med Stina, Alan & Barbro
Foto: Jan Nilsson DIS Syd

I utställningshallen där vi 32 anmälda föreningar visade upp oss, och försökte sälja medhavda böcker, släkttavlor och div. andra intressanta alster, var det en ständig ström av människor som visade

sitt intresse. Inte bara vi som var ”ackrediterade” som ombud utan även andra intresserade av släktforskning.

Det var en mycket intressant och givande dag, om vi nu bortser från det dåliga mottagandet vi fick av etablissemanget Dunkers Kulturhus. Ingen skugga faller emellertid på SGF eller Helsingborgs Släkt- och Bygdeförening. Men inte bara det att vi inte blev insläppta i tid. Vår utställningshall var ockuperad av föregående utställning, så vi släktforskare fick hjälpa till och rymma ut innan vi själva kunde ställa upp våra grejor.

Dessutom flyttade man dagens två föredrag från den större Teatersalen till en mindre lokal utan att tillräckligt informera om detta. Vilket betydde att vi var väl en 25-30 st. som inte fick plats i den nya lokalen, när vi väl fick reda på var föredraget skulle hållas. Dåligt!

Så något referat från de två föredragshållarna Kjell-Ove Persson och Elisabeth Reuterswärd kan ej ges. Tråkigt men sant!

Sten Svensson.

Militärhistoriska Museet i Ljungbyhed.

Där var vi, cirka 20 st. onsdagen den 9 april. Museet ligger i officersmässen på Husarlägret. Mässen stod klar 1859, och här inryms mycket av militär historia från sablar till nästan moderna flygmotorer. Dessutom var vi i byggnaden mittemot som innehåller bibliotek och fotografier.

Här finnes massor av intressanta uppgifter för en släktforskare bl.a. finns här 3 - 4000 böcker, cirka 200 000 flygbilder varav cirka 8000 är sökbara via dator i biblioteket. Museet har öppet 17 maj till 15 sept. lörd.- sönd. kl. 11 – 17.

Vi tackar våra guider Sven Sjöling och Kurt Johansson.

Redaktionen



Sven Sjöling visar bilder
Foto: Sten Svensson

P.S. Den inte minnesgode läsaren av Åsbo Släktblad kan leta upp nr. 2 av årgång 1999 och friska upp kunskaperna om militärens historia på Ljungbyhed. D.S.

Arkivcentrum Syd

20 st. nyfikna släktforskare samlades utanför **Arkivcentrum Syd** på Porfyrvägen 16, Lund, onsdagen den 14 maj 2003.



Samling utanför Arkivcentrum Syd
Foto: Sten Svensson

Arkivcentrum Syd ger forskare möjligheter att leta i handlingar från stora delar av Södra Sverige (Skåne-Blekinge-Halland).

Här finns arkiv från bl.a.

- Lunds Universitet
- Region Skåne
- Landsarkivet i Lund
- Stadsarkivet i Lund
- Polismyndigheten i Skåne
- Skånes Arkivförbund

Även kartor och ritningar finns (c:a 250 000 st.). Allt detta och mer därtill kan vi forskare få ut och studera i forskarsalen på **Gastelyckan II**. Naturligtvis finns det sekretessbelagda handlingar som inte är tillgängliga.

Arkiven är uppdelade i tre byggnader, med en kapacitet av 100 000 hyllmeter och man beräknar att dessa skall räcka kanske 20 år till. Men som vår guide arkivarie Rolf Johansson påpekade; ”Vad vet vi idag om hur tekniken ser ut om 20 år, eller vilka

beslut våra politiker tar om skyldigheten att arkivera material. Så det är nog bäst att vara lite svävande på den punkten.”



Information i forskarsalen
Barbro, Rolf Johansson, Jan Nilsson DIS Syd
Foto: Sten Svensson

På **Huvuddepån** på **Dalbyvägen** kommer även i fortsättningen att finnas de mest besökta arkiven, som ex. vis kyrkoböcker, domböcker och boupp-teckningar. Det är inte klart om **Arkivcentrum Syd** kommer att få hela Sveriges kyrkböcker på mikrokort, men förhandlingar pågår.

Arkivcentrum Syd har även ett modernt bokbin-deri och ett klimatarkiv för fotografiskt material. Dessutom finns här lokaler för DIS Syd och SGF.

Mer information:

Huvuddepån, Dalbyvägen 4, Lund

tfn. 046-197080

Gastelyckan, Porfyrvägen 16, Lund.

tfn. 046-2221700

Sten Svensson

Nyheter i vårt arkiv

- Häfte. **Västra Sönnarslöv – Den glömda byn**. Minnesanteckningar av *Sture Olofsson*.
- Bok. **Hembygden – Dalsland 1983**. Gåva av *Inger Nilsson*.
- Häfte. **Toarp under tre sekler**.
- Häfte. **Josef Johanssons – byberättelser**. Minnen från Tostarp.
- Häfte. **Släkten Sabelsköld**, Släktutredning. Skänkt av *Berne Andersson*.
- Pärm. **Ekholms – Släkten Av Vilhelm Lungfors 1917**.
- Bok. **Skanne Killa – historier vid ett vat-tenhål**. Av *Erik Andersson*
- Pärm. **Kartor över stadsplanerat område i Klippan**. Skänkt av *Kay Hansson*
- Fotoalbum. Skänkt av *Maj Britt Martinsson*.

Stina Nilsson

Registerarbete

Då föreningen fick 1680-års dombok av Landsarkivet i Lund, gjordes en förfrågan till föreningen om vi kunde tänka oss att plocka fram material till ett register. Till att utföra detta arbete utsågs under-tecknad samt Rose Marie Ekberg, Birgit Nilsson samt Alan Sejrbo-Petersen.

Vi träffades i föreningslokalen och gick igenom sida för sida med att plocka fram namn, gårdar samt orter, och sedan försöka placera de samma i rätt socken. Nämnas kan att namn och orter på den tiden kunde stavas på så många olika sätt (alla

stavningar togs med), när vi var färdiga hade vi plockat fram över 4000 olika poster.

Till sist skrevs allt in i programmet Excel i datorn och sorterades efter efternamn. Sedan återstår det för Landsarkivet att göra ett färdigt register av vårt arbete.

Många intressanta mål behandlas i denna dombok, då det på denna tiden fanns snapphanar med i bilden.

Stina Nilsson



Jag bifogar en sammanställning över släkten Stimmer i fyra generationer. Den bygger på egna forskningar och uppgifter jag fått från tidigare styrelseledamoten i Åsbo Släkt- och folklivsforskare, Raul Blücher och Thomas Svensson i Norrköping. Båda är Stimmer-ättlingar. I sammanställningen finns vissa osäkra uppgifter vad gäller data och släktförhållanden, men jag har sökt dubbelkolla så långt det går. Jag är givetvis tacksam för synpunkter. Det borde finnas andra Stimmersläktingar i föreningen, så jag är tacksam för kontakter. Själv har jag kontaktat Kjell Sandberg i Ekeby, som skrev i Frågelådan i senaste numret av Åsbo släktblad.

I det numret bad Ni om bidrag vad gäller Örkelljunga. Mina anor på min mormors sida kommer huvudsakligen från Oderljunga och angränsande områden. Men jag har viss anknytning till Örkelljunga. Carl J Möller, son till Maria Stimmer och född i Oderljunga 21 maj

1830, gifte sig med Johanna Nilsson, född 23 februari 1831 i Örkelljunga. Hennes föräldrar var arrendatorn Nils Jönsson och Sissa Johansson, född 1808. De gifte sig 30 juni 1830 i Örkelljunga. Carl och Johanna bosatte sig i Oderljunga. Deras andra dotter, Assarina, född 5 januari 1859, är min mormors mor.

Finns det någon som känner igen dessa personer i sin egen forskning är jag givetvis intresserad.

Som skåning i forskningsringen är det inte så lätt att komma till olika sammankomster i föreningen. Men jag ser att Ni har mycket som är intressant och det skulle vara kul att någon gång komma på besök. Jag får se om det kan bli av framöver.

Bertil Larsson,

Norra Kronans gata 433, 5 tr, 136 60 Haninge

Bertil Larssons släktutredning över släkten Stimmer finns på 47:an, i vår lokal Redaktionen

Fler efterlysningar kan finnas på vår hemsida www.aasbo-gen.com

PROGRAM FÖR HÖSTEN 2003

ÅSBO SLÄKT- OCH FOLKLIVSFORSKARE

SÖNDAG 14/9

VI ÅKER TILL KYRKHULT

20 platser är bokade för vår förening denna söndag och som tidigare gäller ”förste man till kvarn.....”
Anmälan till Barbro Andréll tel: 0435/147 34

LÖRDAG 11/10

SLÄKTFORSKARDAG PÅ STUDIEGÅRDEN 47:AN

Vår traditionella Släktforskardag på Studiegården 47:an (adr. Storgatan 47 Klippan) med anbyte, utställningar, materialförsäljning och möjlighet att söka i olika databaser. I år gästas vi av Berit Aronsson och ”Skånska Klockarregistret”
Se separat inbjudan

ONSDAG 5/11

OM PEST OCH KOLERA

Bodil Persson, läkare och historiker från Kristianstad, föreläser med utgångspunkt från sin doktorsavhandling om pesten och kolerans härjningar i våra härader. Varför drabbades vissa härader hårdare än andra, och varför dog ibland hela familjer och andra undgick farsoten helt?
Studiegården 47:an 19.00

TORSDAG 4/12

JULÖPPETHUS och BERÄTTARAFTON.

Vi träffas och trivs med glögg, pepparkakor och julkaffe och för berättartraditionen vidare.
I år gästas vi av Alf Fors från Kvidinge som berättar om livet i Färingtofta på 1920-talet med utgångspunkt från sin mors uppsatsbok.
Studiegården 47:an 19.00

ÖPPET HUS i föreningslokalen

SEPTEMBER

Måndag 1:e 10.00-16.00 (OBS tiden)

Torsdag 18:e 19.00

Måndag 29:e 19.00

OKTOBER

Torsdag 16:e 19.00

Måndag 27:e 19.00

NOVEMBER

Torsdag 13:e 10.00-16.00 (OBS tiden)

Måndag 24:e 19.00

1:a advent 30/11

SKYLTSÖNDAGEN från 13.00. Glögg o pepparkakor, film från gamla Klippan, utställningar, lotterier mm.

ÖPPEN LOKAL (endast för medlemmar) **fredagar i udda vecka 13.00-16.00 sept.-nov.**

VÄL MÖTT !!